

ROUTE 1 : GALGENBERG ROUTE

AFSTAND : 4 km

BEZIENSWAARDIGHEDEN:

- Watermolen Bels
- Hunebed van Mander
- Galgenberg

VEEL PLEZIER !!!

ROUTEBESCHRIJVING:

- Wandel vanaf restaurant Watermolen Bels rechtsaf de klinkerstraat op

***** WATERMOLEN BELS *****

De eerste bezienswaardigheid is daar waar uw wandeling begint, bij de watermolen van Bels. De watermolen is gebouwd in 1725 door Hendrik Meyer, toen nog de molen van Meyer genaamd, en bestemd voor de vervaardiging van papier. Begin 19^e eeuw, toen de papierproductie minder werd, begon men ook met het verwerken van wortels van de chichoreiplant tot een koffiesurrogaat. In 1860 werd de molen omgebouwd tot korenmolen. In 1916 werd de molen gekocht door Johannes Bels. In 1957 werd het hele complex aangekocht door Stichting Het Overijssels Landschap en gerestaureerd. In 1962 werd Harrie Bels als beheerder aangesteld. Het geheel kreeg een horecabestemming en is nu een prachtig restaurant, beheert door Martin Bels, een zoon van Harrie Bels.

- Ga eerste straat rechtsaf richting boerderij
- Straatje gaat over in zandweg
- Wandel rechtdoor. U wandelt over de es
- Houd op splitsing rechtsaan (niet rechtsaf gaan) en kruis een verhard fietspad
- U wandelt over de klootschietbaan van Mander (1826)
- Ga op het eind van de klootschietbaan rechtdoor. U wandelt langs het Hunebed van Mander

***** HUNEVED VAN MANDER *****

Hier bevinden zich enkele grafheuvels waaruit in het verleden opgravingen zijn verricht, waarbij grafmonumenten zoals urnen, pijlpunten en gave schedels werden opgegraven. Ook werd er een silhouet van een dode gevonden. Dit graf staat aangeduid als "de man van Mander". Bij deze man ontbraken de voeten. Men denkt dat bij de dode de voeten zijn afgehakt om te voorkomen dat de dode weer opstond en de levenden mee zou nemen naar het dodenrijk.

- Ga op het eind rechtdoor langs hek en volg het wandelpad (geel-rood)
- Blijf dit paadje volgen verderop ziet u links de zandkuilen
- Ga op het eind rechtsaf (geel-rood)
- U wandelt over een bruggetje
- Ga op splitsing linksaf (geel-rood)
- U komt op de Galgenberg

***** GALGENBERG *****

De heuvels in deze omgeving, waaronder de Galgenberg, zijn ontstaan rond de voorlaatste IJstijd. Het landijs vanuit Scandinavië bereikte ons land. Zand, leem en keien werden opgestuwd, waardoor de heuvels ontstonden. De grens met Duitsland loopt midden over de Galgenberg. Op de berg zou vroeger een galg hebben gestaan, die diende om vreemdelingen te waarschuwen, mochten ze iets verkeerd van plan zijn.

- Ga rechtdoor (geel-rood) en wandel op het eind langs hek en ga rechtsaf
- Ga op straatje links en meteen weer rechts zandweg in
- Op het eind komt u terug bij restaurant watermolen Bels